

Vraag het aan Morya



Loslaten en tegelijk hartelijk zijn

“Het is belangrijk dat je kan loslaten en tegelijk een hartelijkheid kan tonen aan je medemens. Wees spontaan en vriendelijk, en durf je eigen leven te leven en dan in gedachten de ander los te laten.

Ga je dus niet mengen in gedachten met wat de ander doet. Je zal zien dat het op deze manier rechttrekt, dat er een enorme verschuiving komt in de ervaring van de ander, die hem overvalt en waardoor hij vragen begint te stellen over zichzelf: ‘ben ik eigenlijk wel goed bezig?’

Dus loslaten, ja, maar laat er hartelijkheid mee gemoeid zijn. Op deze manier kan je alles loslaten wat je wil en heb je toch de verbinding, de echte verbinding, de echte band met de ander. Want de hartelijkheid die de mens dan toont en waar hij mee leeft, zal de hele sfeer herscheppen. Daardoor komt er een echte verandering die wezenlijk is en die misschien wel voor de rest van het leven ingrijpende veranderingen kan aanbrengen.

Dit is de manier waarop je te werk kan gaan wanneer je bij mensen bent en wanneer je niet met hen overweg kan.”

A handwritten signature in a dark blue or black ink. The signature is written in a cursive, flowing style and appears to read 'M. Morya'. The letters are connected and have a soft, elegant feel.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”
(uit hoofdstuk 3: ‘Het koninkrijk van God’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 282

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


